

## Het rijke Roomse leven - Toediening Vormsel Beringe 1936 (54)

In de periode vanaf Pasen tot aan de zomervakantie werden en worden in de katholieke kerk voor de kinderen enkele hoogstaande feesten gevierd: de Eerste H.



Communie en het Vormsel. Wellicht dat bij het lezen van deze woorden menigeen van u terugdenkt aan de mooie herinneringen van vroeger. Zeker de uitgebreide voorbereiding op school; het oefenen in de kerk; de voorbereidingen thuis; nieuwe kleren passen en kopen; de dag zelf; familie die op bezoek kwam; het uitdelen van de communieprentjes en natuurlijk het voor de eerste keer mogen ontvangen van de H. hostie. Laten we ook niet de gekregen cadeautjes vergeten: een zilveren rozenkrans of eentje met houten kraaltjes, een eigen kerkboek of andere spullen van toepassing in die tijd. Wie weet; staat er ergens nog een voorwerp in uw huis of ligt het communieprentje in een doos op zolder.



Zat je in de hoogste klas van de lagere school, dan vonden de plechtige Communie en het Vormselplaats. Jaren later samengevoegd tot een gebeurtenis. In de christelijke traditie wordt het Vormsel op twaalf jaar gezien als een soort overgangsritueel, een 'toegangsticket' tot de wereld van de volwassenen. Op onze leeftijd denken we terug aan een kruisje op je voorhoofd door de bisschop met zijn hand gemaakt. Hij was extra naar de parochie gekomen om het Vormsel(plechtige communie) toe te dienen. Waarschijnlijk weer veel familie over de vloer met hopelijk een cadeau voor jou. Misschien wel



een dikker kerkboek, een zilveren rozenkrans, een wijwatervat voor op je slaapkamer, een kruisbeeldje of zelfs een kop en schotel met een katholieke afbeelding. Tja, had ik even geluk: een van mijn tantes wist, dat ik veel boeken verslond. Van haar kreeg ik een leesboek, waarin de verhalen over een jongen stonden, die verre landen bezocht. In mijn herinnering zie ik nog haar beteuterd gezicht, toen ik met de andere kinderen buiten ging spelen. Het was mooi weer en zij had wellicht gedacht, dat ik uren met lezen doorbracht. Ach ja, dat kwam later wel.



Gaan we ver terug in de tijd; de voorbereiding voor het Vormsel werd gespreid over twee schooljaren en het feest zelf duurde twee dagen. De vormelingen moesten de catechismus blokken. Op de eerste dag droegen alle meisjes een lang wit kleding met een kroontje en de jongens hadden een strik aan hun arm. De misviering was verplicht.

Hoe anders gaat het er in onze moderne wereld aan toe. Natuurlijk worden de Eerste H. Communie en Vormsel nog gevierd, maar deelname eraan is teruggelopen. Om te laten zien hoe groots de gebeurtenis van het Vormsel was, bijgevoegd artikel uit een oud weekblad van het jaar 1936.



Bijna het hele dorp was erbij betrokken. Vlaggen en wimpels en andere versieringen hingen aan weerszijden van de weg ter verwelkoming van de bisschop. Alle verenigingen gaven acte de presente en natuurlijk konden de bruidjes niet ontbreken. De fanfare was nog niet compleet, maar het trommel- en fluitkorps uit die tijd liet op de mooiste muzikale manier van zich horen. Laten we niet vergeten, dat Beringe pas vanaf 1928 een parochie was en dit de eerste keer was, dat de bisschop Beringe bezocht.

#### Tekst (oude spelling)

*Toediening- van 't H. Vormsel. — Woensdag bracht Mgr. Lemmens 't aangekondigde officieele bezoek aan onze parochie. Reeds enkele dagen van te voren was men druk in de weer van alle kanten om Mgr. op de meest feestelijke wijze in te halen. Van alle huizen der straten waar Mgr. voorbij zou komen, wapperde de vlaggen en wimpels, geen moeite was gespaard gebleven. Vooral bij de kerk en aan den ingang van de parochie was keurig en smaakvol gesierd. Om 3 uur toen de komst van Vader Bisschop gemeld werd, begonnen de klokken te luiden. De ruitclub van Beringe was Mgr. reeds tegemoet gereden.*

*Tegen 2.30 uur stelden alle plaatselijke vereenigingen zich aan de kerk op. Bij aankomst van den Bisschop werd Mgr. verwelkomd door den zeer eerwaarden heer Pastoor der parochie. De schooljeugd bracht Mgr. een hartelijke en spontane ovatie.*

*Hij werd toegesproken door 'n paar bruidjes, die bloemen aanboden. Onder lustige toonen van trommel en fluit-corps trok men naar de kerk.*

*Hier richtte de zeer eerw. heer Pastoor het woord tot Mgr., in naam der parochie, die zoo verheugd was Mgr. voor de eerste maal in haar midden te zien.*

*Vervolgens dankte de Bisschop de zeer eerw. heer Pastoor en alle parochianen*

haar midden te zien. Vervolgens dankte de Bisschop de zeer eerw. heer Pastoor en alle parochianen voor de feestelijke ontvangst. Vooral prees hij de oprichting der beide jeugdvereenigingen K.J.V. en Jonge Wacht. Bij 't binnentreden van de kerk werd door 't zangkoor gezongen het Ecce Sacerdos Magnus, waarna Mgr. na een korte toespraak tot de kinderen, overging tot het toedienen van het H. Vormsel.

Na deze plechtigheid volgde de aanneming der beide jeugdvereenigingen. Hierna bracht Vader Bisschop met de kinderen, K.J.V. en J. W. een bezoek aan 't Parochie-huis. Enkele hartelijke woorden richtte hij tot de jeugdver. Zeer duidelijk bleek hoe Mgr. gesteld is op de oprichting van jeugdvereenigingen in de parochies.

Na afloop van al deze plechtigheden begaf Mgr. zich naar zijn auto, en reed verder door de versierde straten naar de parochie Grashoek, waar men met ongeduld zijn komst wachtte.

Als Peter en Meter fungeerde in onze parochie de heer H. van Ratingen en mej. C. Peeters.

*voor de feestelijke ontvangst. Vooral prees hij de oprichting der beide jeugdvereenigingen K.J.V. en Jonge Wacht. Bij 't binnentreden van de kerk werd door 't zangkoor gezongen het Ecce Sacerdos Magnus, waarna Mgr. na een korte toespraak tot de kinderen, overging tot het toedienen van het H. Vormsel. Na deze plechtigheid volgde de aanneming der beide jeugdvereenigingen.*

*Hierna bracht Vader Bisschop met de kinderen, K.J.V. en J. W. een bezoek aan 't Parochie-huis. Enkele hartelijke woorden richtte hij tot de jeugdver. Zeer duidelijk bleek hoe*

*Mgr. gesteld is op de oprichting van jeugdvereenigingen in de parochies. Na afloop van al deze plechtigheden begaf Mgr. zich naar zijn auto, en reed verder dooide versierde straten naar de parochie Grashoek, waar men met ongeduld zijn komst wachtte. Als Peter en Meter fungeerde in onze parochie de heer H. van Ratingen en mej. C. Peeters.*




---

*Bij het Vormsel zegt de bisschop: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods'.*