

## Het 'ONZE VADER'      Uit een zeer oud gebedenboek:      (49)

Hoe vaak zal menig een dit gebed in zijn leven hebben gebeden? Bij tal van gelegenheden in de kerk, op school of zelfs thuis. Samen met het



'Weesgegroet' gebeden, die je op school werden aangeleerd. Herinneringen aan de Eerste Kathecismus komen naar boven en inderdaad: in een oud boekje uit het jaar 1952 staat bijgevoegde tekst voorin vermeld. Waarschijnlijk diende je, voordat je de Eerste Communie ging doen, het gebed van buiten te kennen. Op die jonge leeftijd absoluut niet bewust van de betekenis van die vreemde woorden. Geen wonder, dat de een of ander per ongeluk *'...En leidt ons niet in het koren...'* sprak. Maar eveneens tijdens het bidden 's avonds van de rozenkrans in de meimaand of oktobermaand ter ere van Maria. Na elke tien Weesgegroetjes

herhaling van het Onze Vader. Moeder bad voor en hield er een vlot tempo in; nauwelijks bij te houden. En dat vaak voor het avondeten; de aardappelen stonden op het fornuis. Plots midden in het gebed hoorde je: ***'Zèt de petatte van het veur!'*** of ***'Haal de soep van het gaas'***. En degene die er het dichtstbij zat, repte zich vlug naar het fornuis en bad gewoon mee.

Of bij fel noodweer, als de bliksem door de lucht flitste en de donder een oorverdovende klap gaf. ***'Het zal toch niet bij ons zijn ingeslagen?!'*** Zelfs in de donkere nacht en kinderen er voor uit bed werden gehaald. Een gebed dat men diepgelovig aanhief om aan God bescherming van huis en haard te vragen.

Vaak zocht en zoekt men troost in het gebed voor een ernstige zieke of in moeilijke tijden. Een voorbeeld hiervan werd verteld door ouderen, die de oorlog hebben meegemaakt. Zij baden de rozenkrans in de Mariakapel op de Kaumeshoek. Om God te vragen voor een behouden terugkeer van hun geliefden of huisgenoten, die op 8 oktober 1944 tijdens de kerkrazzia door de Duitsers waren meegenomen.



Of in de stille H. Missen, na de consecratie, als de mensen in de volle kerk met pastoor dit gebed samen opzegden. Hoewel, de Nederlandse tekst werd pas later ingevoerd.

Zo waren er tal van gelegenheden, waar het 'Onze Vader' als hoofdgebed gebruikt werd en nog wordt. Geen wonder dat dit bij velen als vast item in het

geheugen gegrift staat. Ook heden ten dage zal het gebed menige gelovige steun en sterkte geven, al is het voor de buitenwereld minder zichtbaar geworden.

Maar wanneer is dit gebed ontstaan en door de kerk ingevoerd? Eigenlijk zou je dat uit de godsdienstlessen op school moeten weten.

Even opgezocht:



*'Het **Onzevader** of **Paternoster** is het meest verbreide christelijke gebed en dateert uit de 1e eeuw. Het gebed is gericht tot God en werd volgens de evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel door Jezus Christus zelf aan zijn leerlingen geleerd'.*

Hoe ben ik tot een beschrijving van het Onze Vader gekomen? Wel, bij toeval al bladerend in een dik boek ontdekte ik bovenstaande tekening. Zeer oud en tot in detail uitgewerkt. Het boek is gedrukt in 1909. In bezit van een inwoner uit Beringe en zeer goed bewaard gebleven.

Het is niet de enige tekening, want het exemplaar staat er vol mee. Elke regel van het gebed heeft een pagina gekregen, met aan de ene kant een grote zwart-wit tekening en op de bladzijde ernaast een uitgebreide beschrijving van de inhoud en betekenis ervan. Een overzicht van het diepe geloof van de mensen in het begin van de twintigste eeuw, vol aanbevelingen en waarschuwingen van de Katholieke kerk. Met uitleg van deze woorden en richtlijnen, waaraan een diepgelovige zich moet houden. Tijden zijn veranderd en menig mens zal het wellicht met een andere intentie lezen. Niettemin een gebed met een grote geloofsinhoud.



*Op de afbeeldingen zijn voorbeelden uit het leven van Jezus en enkele heiligen te zien.*

---